

# HAZENOTE



december 2017

Peter en Madeleine zijn in januari 2016 het voorgangersechtpaar geworden van twee gemeentes op Aruba. Daarnaast geven zij hun tijd en inzet o.a. voor het werk onder prostitueés. Dat kan alleen met extra ondersteuning vanuit Nederland.



*Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet al te zeer wankelen. Ps 62:3*

Het vers hier rechtsboven sprak me erg aan. Het komt bij ons allemaal wel eens voor dat we wankelen en struikelen, maar let op de woorden *al te zeer*. Hij blijft in moeilijke tijden mijn veilige schuilplaats en vaste burcht. Laat het ook voor u zo zijn dat u zich bij Hem veilig en geborgen mag weten.

Met het schrijven van deze brief ben ik mij heel bewust van het feit dat het ook veel te lang geleden is dat u iets van ons hebt gehoord. In deze brief zal ik ook proberen uit te leggen wat er allemaal gebeurd is en wat er nog aan de hand is. Het wordt een heel verhaal, maar eerst iets over het werk in de gemeentes waar wij onze bediening mogen hebben.

Het valt zwaar. Dat is gewoon eerlijk om te zeggen. Er is veel tegenstand en dat is niet alleen van buitenaf, maar helaas ook van binnenuit. Toch zien we nog steeds groei en dan vooral in de diepte.

Werkzaamheden die buiten de gemeente om gedaan werden, staan op een laag pitje, maar dat wordt hopelijk in de toekomst weer opgepakt.

Dan een ander praktisch punt waar we al iets over vertelden in onze vorige nieuwsbrief: ons huis. Dat is bijna met de grond gelijk gemaakt voordat er weer werd ge-

bouwd. Dat was een heel lastige tijd, mede omdat Madeleine met de kids naar Nederland is gegaan en we met de (her)bouw dus de ene na de andere tegenslag te verwerken kregen. Zowel tijdens de bouw als kort daarna is er ook een aantal keren ingebroken en is zo goed als al het gereedschap verdwenen en uiteraard nog wel een heleboel andere zaken. Daarna werden wij heel fijn geholpen door een broeder uit Nederland die een alarminstallatie aanlegde, maar inbraak laat gevoelsmatig ook sporen na. Het huis is inmiddels weer helemaal terug (nee: niet in de oude staat ha, ha) en het is nu gewoon weer fijn om hier te zijn.







Madeleine geeft de kinderen thuis onderwijs. Gewoon aan de keukentafel met ieder apart lesmateriaal. Het is natuurlijk wel een hele klus om te doen maar Mama kan heel goed in een juf veranderen. Dit maakt het extra leuk.

Maar Madeleine heeft het niet alleen druk, het wordt voor haar straks nog drukker, want we verwachten ergens in maart ons derde kindje. We zijn de Heere diep dankbaar voor dit nieuwe leven dat groeit in de buik van Madeleine. De kids zijn ontzettend blij dat er een nieuw broertje of zusje bijkomt.

Tja en dan kom ik nu toch over de brug met een heel persoonlijk iets wat ons allemaal raakt. De afgelopen twee jaar heb ik als heel zwaar ervaren. Ook heb ik lang gedacht dat hard werken en doorgaan de juiste weg was. Werk voor de Heere is toch goed? Als Hij roept, dan ga je toch door?

Inmiddels begin ik ook te ontdekken dat de Heere God ons ook oproept om op tijd te rusten en daar ben ik (behoorlijk) ongehoorzaam in geweest. Het gevolg is dat ik op dit moment het echt rustig aan moet doen en eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat de huisarts spreekt over een Burn-out en rust voorschrijft. Oeps:



dat ben ik niet gewend en gaat helemaal tegen mijn natuur, verstand en gevoel in. Dan kom ik ook weer terug op de tekst die boven aan deze brief staat: *Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet al te zeer wankelen.*

Jazeker: ik wankel, maar niet al te zeer. Op dat Woord vestig ik mijn hoop.

Ik vind het echt heel moeilijk om dit te vertellen. De reden hiervan is niet omdat ik me niet kwetsbaar wil opstellen, maar omdat ik wel geloof dat ik door eigen inspanning mijn krachten heb uitgeput. Ongehoorzaamheid en eigenwijsheid waar ik mij nu voor schaam.

De meest kleine dingen zijn een grote inspanning voor me. Toch ben ik dankbaar dat ik in staat ben om te blijven preken en bedienen vanuit het Woord.

Mag ik het deze keer dan ook kort houden?

**We vragen u te bidden voor het ons als gezin:**

- Voor herstel en rust.
- Voor een voorspoedige zwangerschap
- Dat met de bevalling alles goed zal gaan.



ff voorstellen

Hallo allemaal,

deze keer aan ons de beurt om ons aan jullie voor te stellen. Wij zijn Arjen en Ada van der Wal, al weer ruim 11 jaar getrouwd en ouders van 4 heerlijke kids. Sam 6, Noa van bijna 5, Roos van 3 en 1/2 en Sara van bijna 2. In het dagelijks leven werkt Arjen als huisarts en zorgt Ada ervoor dat alles thuis reilt en zeilt. Op dit moment zitten we midden in een praktijkovername wat maakt dat we genoeg te doen hebben. Maar het zorgt er ook voor dat we er allebei erg veel zin in hebben om een eigen praktijk te krijgen. In die praktijk hoopt Ada, naast de zorg voor kinderen en het huishouden Arjen te gaan ondersteunen in zijn praktijk als praktijkmanager. Dit wat betreft het leven van alle dag.

Peter en Madeleine hebben we leren kennen door middel van het werk wat Ada deed voordat Sam geboren werd. Zij werkte toen met verstandelijk gehandicapten en Madeleine kwam in die tijd het team waar Ada werkte versterken. We spraken buiten het werk af en toe af en zo ontstond een kostbare vriendschap, die klikte tussen zowel de mannen als de vrouwen. En dat bracht ons momenten van



dikke pret, kostbare gesprekken tot in de kleine uurtjes (soms bij een vuurtje in de sneeuw), sparren over allerlei geestelijke dingen, Johannes de heer op mondharmónica, kralen en allerlei andere creatieve bezigheden etc. etc. De afstand over de bol is nu wat groter, wat ons deed beslissen om ze maar eens op te zoeken in Aruba om bij alle verhalen die we hoorden ook een beeld te krijgen. We kijken terug op een erg goede reis. En kunnen ons nu bij de verhalen een juiste voorstelling maken. Moet u ook eens doen als

u in de gelegenheid bent. (-;

Sinds een aantal jaar zitten we in het thuisfrontteam van Peter en Madeleine en hopen hen zo vanuit Nederland te ondersteunen in alles wat zij op Aruba in de dienst van de Heere doen.

Mochten er nog vragen zijn? Neem rustig contact met ons op.

Hartelijke groet,  
Arjen en Ada en kids.

**Voor onze bediening:**

- Dat de leden van de gemeente zelf ook zullen oppakken wat zij kunnen doen.
- Voor verdere groei en ontwikkeling in het geloofslven van de zielen die aan ons zijn toevertrouwd.
- Voor vrucht op het werk.
- Voor mij (Peter) dat ik zal weten wanneer te rusten en wanneer ik zaken aan anderen over moet laten.

**We vragen u ook te danken:**

- Dat God ons heeft voorzien van alles dat wij nodig hebben op financieel en materieel vlak
- Dat God onze trooster in verdriet, en onze vaste Rots van behoud is.
- Dat we op de juiste momenten bemoedigingen en vertroosting krijgen van de mensen om ons heen en van mensen die ooit gezegend zijn geweest door onze bediening.

We willen iedereen die ons op welke manier dan ook in het afgelopen jaar gesteund heeft:

- Heel hartelijk bedanken voor jullie liefde, geduld en betrokkenheid.
- Bedanken voor jullie gebeden en bemoedigingen
- Hele fijne en gezegende feestdagen toewensen
- Gods rijke zegen voor het nieuwe jaar toebeden
- U allen vragen met ons verbonden te blijven in het werk van de Heere.

**Wij als familie Hazenoot wensen jullie een gezegende kerst toe en een voorspoedig 2018**

## CONTACTGEGEVENS

**Familie Hazenoot**

Peter, Madeleine, Jedidja en Jesse  
Postadres:  
Piedra Plat 92, Santa Cruz, ARUBA

**Contactadres in Nederland:**

Stichting Wereldevangelisatie Nederland  
p/a Domineeswei 12, 2231 ZS Rijsburg

De familie Hazenoot is voor het grootste deel van hun inkomen afhankelijk van ondersteuning vanuit Nederland. Die ondersteuning wordt gedaan door Stichting WEN. WEN is ANBI-erkend.  
IBAN: NL 11 INGB0004 4318 49

ThuisFrontCommissie:  
Koen en Hanneke Westrik  
Telefoon: 06-18467783  
Arjen en Ada van der Wal  
Anneke Duijzer  
Corina Muilwijk

